

Lunteren, juni 2023

Beste donateurs en geïnteresseerden in het werk van Job en Jennie Saku-van Trierum en Stichting LUGA Care,

Hierbij weer een nieuwsbrief, voornamelijk gevuld met door Jennie aangeleverde verhalen vanuit Busaana.

Bezoek

Na bijna 3 jaar geen bezoek te hebben gehad uit Nederland waren we dit jaar erg blij met iedereen die een bezoek bracht aan ons persoonlijk en aan de school.

Zo vonden we het heel gezellig dat mijn nicht Janneke, die ook jarenlang in Afrika werkzaam is geweest, ons 2 weken kwam bezoeken.

Het eerste weekend van april is een groep ondernemers van de ZBA-Burundi groep bij ons op bezoek geweest. We zijn iedereen dankbaar voor de goede, adviserende en motiverende gesprekken en toegezegde ondersteuning.



In mei zijn mijn ouders 2 weken op bezoek geweest.

Heerlijk om zo even te kunnen genieten met elkaar, ook voor de kinderen erg leuk.

Zoals verderop in de nieuwsbrief te lezen valt was het moment ook erg prettig i.v.m. ontwikkelingen rond ons woonverblijf.

Daarnaast hadden we nog verschillende mensen vanuit Nederland die in Uganda op bezoek waren en voor 1 dag of een paar uur naar ons toe kwamen.

Wat is het fijn als mensen daar de tijd voor nemen.

Heel erg bedankt allemaal!!

Donatie Laptops

We zijn HUPRA ICT uit Veenendaal www.hupra.nl heel erg dankbaar voor de donatie van 2 laptops aan onze school.

Ook op onze school in Uganda kan en gaat steeds meer digitaal.

Voor school gebruikte ik eerder onze persoonlijke laptop, absoluut niet handig en voor de privacy van ons etc. niet fijn.

Er wordt met veel plezier door het personeel mee gewerkt.



Oorarts

In maart kwam oorarts Francis langs op school.

De eerste dag werden alle oren van de kinderen en medewerkers nagekeken.

Daarna begonnen de behandelingen.

Uiteindelijk waren 111 mensen met oorproblemen, waarvan de oren uitgespoten moesten worden.

Er kwamen de raarste dingen uit de oren van de kinderen zoals mais, soja, kralen, dode insecten etc.

Sommige kinderen hadden oorontsteking en hadden hiervoor medicatie nodig.

Deze kinderen hebben allemaal dankzij ondersteuning van Stichting LUGA Care de medicatie ontvangen.

We zijn erg dankbaar dat Francis is gekomen en dit vrijwillig voor ons heeft gedaan.



Oorarts Francis aan het werk



Nangobi Sharifa

Nangobi Sharifa

Afgelopen april kregen we het verdrietige nieuws dat onze lieve, vrolijke leerling Sharifa was overleden aan de gevolgen van de Sikkkelcelziekte. Door deze ziekte was Sharifa regelmatig erg ziek. Sharifa mocht 8 jaar worden.

Brandwonden

De afgelopen periode hebben we weer veel kinderen en volwassenen met brandwonden gezien. Sommige mensen moeten soms wel een paar uur reizen om met hun brandwond op onze school te komen. Ze komen zelfs vanaf de eilanden en uit de stad Jinja.



Voor...

Na behandeling met brandwondenzalf.

Bovenstaande jongeman werd 's nachts door zijn vrienden bij ons gebracht. Helaas is er in onze omgeving / Uganda geen goede zalf voor brandwonden en als het geneest blijven de mensen voor de rest van hun leven getekend met grote littekens. We zijn heel blij en dankbaar dat we regelmatig brandwondenzalf uit Nederland mogen ontvangen en dat er mensen zijn die hiervoor doneren, want dit is zo hard nodig!

Kleding

Mijn ouders hebben op hun vlucht heel veel kleding meegenomen voor arme dorpingen.

Abito Mode en Van Silfhout Mode hebben kleding gesponsord, waar we een grote groep mensen heel blij mee hebben gemaakt, nogmaals hartelijk dank hier voor.

Ook dank aan onze tante Jopie, zij heeft heel veel truien gebreid voor de kinderen.



Kleuterklassen.

Sinds dit jaar hebben we de kleuterklassen gewijzigd.

In Uganda hebben de meeste scholen 3 kleuterklassen: Baby, Middle en Top.

De jongste kinderen die naar school kwamen waren 2,5 jaar oud. Zij gingen dan van maandag t/m vrijdag van 7 tot 15 uur naar school.

Dit vroeg behoorlijk veel van deze kleintjes en van ons team.

Daarom hebben we besloten om naar 2 kleuterklassen te gaan met de namen:

-pre-primary 1

-pre-primary 2

De kinderen die naar pre-primary 1 gaan moeten in de eerste 4 maanden van het schooljaar 4 jaar oud worden.

Onze eerste ervaring met deze switch is erg positief. Het heeft de werkdruk van onze collega's enorm verlicht.



Kleuterklas

Verhuisd

Afgelopen mei was een stressvolle maand voor ons als gezin.

We kregen van onze voormalige huurbaas een brief dat we na 9,5 jaar binnen 60 dagen uit ons huurhuis moesten.

We hebben veel en vooral snel rondgekeken voor een betaalbaar huis, maar in onze omgeving leek geen ander huis beschikbaar. De huurprijzen waren in de afgelopen 9,5 jaar ook nog eens fors gestegen.

Dankbaar zijn we dan ook dat God onze gebeden verhoorde!

Van vrienden hoorden we onverwacht dat zij uit hun huurhuis zouden gaan omdat zij een eigen huis hadden gebouwd. Zij hebben ons in contact gebracht met hun huurbaas.

Wat zijn we blij dat deze verhuurder het accepteerde en dat we hier mogen gaan wonen.

Het is een prachtig huis met een mooie tuin.

Ons oude huis lekte gigantisch, zat vol met schimmel en aan onderhoud werd niets gedaan.

We zijn God dankbaar voor het nieuwe huis waar we sinds 31 mei wonen.

Voor mensen die ons soms verrassen met een kaartje, pakketje of dit voor een sponsor kind sturen: ons post adres blijft hetzelfde.

Zoals te lezen is er weer veel gebeurd dit eerste halfjaar van 2023.

Kijk ook eens op de website of op onze Facebook pagina waar we regelmatig actueel nieuws, foto's en filmpjes plaatsen.



We willen u hartelijk bedanken voor al uw meeleven en steun aan ons als familie en The Little Angels School.

Een hartelijke groet van de familie Saku