

Lunteren, Maart 2019

Beste donateurs en geïnteresseerden in het werk van Job en Jennie Saku – van Trierum en Stichting LUGA Care,

Hierbij een nieuwsbrief uit Busaana, met name geschreven door Jennie zelf.



Aliyah

Op 24 oktober 2018 is ons dochtertje Aliyah geboren in Nederland.

Helaas kon Job niet bij de bevalling zijn maar gelukkig had ik geweldige

steun aan mijn moeder en vriendin Amber.

Yael en Yudah, onze andere 2 kinderen, zijn heel blij en ook super trots op hun kleine zusje Aliyah.

In december kwam Job naar Nederland en waren we een paar weken als compleet gezin bij onze familie. Het was fijn om elkaar weer ontmoet te hebben. We hebben weer veel kunnen delen.

Op 10 januari zijn we als gezin weer terug gevlogen naar Uganda.

Registratie

Zo'n 2 jaar geleden schreven we in één van onze nieuwsbrieven dat we een Licentie hadden gekregen voor onze Primary school. Sindsdien is er veel werk verricht om aan alle eisen van het Ministry of Education te voldoen. De kwalificaties (niveaus) van het personeel, de gebouwen, de keuken, de school compound enz., alles werd gecheckt. Er waren veel documenten nodig en de educatieambtenaren zijn regelmatig wezen controleren.

Op 16 Februari 2019 was het eindelijk zover. De little Angels School kreeg het Open Registratie document van het Ministerie van onderwijs uit Kampala voor Primary 1 t/m Primary 7.

We zijn hier heel erg blij en dankbaar voor, zonder uw steun was dit niet mogelijk geweest.

Namens ons allemaal heel erg bedankt.



Schoolreisje

Wat kreeg onze school een geweldig cadeau: we mochten met z'n allen op schoolreisje.

Voor zowel onze school als onze hele omgeving was dit uniek. Schoolreisjes zijn normaliter alleen voor de kinderen uit een gemiddeld of een rijk gezin weggelegd.

We gingen met de klassen "middle" t/m Primary 7 (de hoogste klas).

We lieten alleen baby klas in Busaana.

De reden hiervoor was dat de meeste van deze kinderen 3 jaar zijn en het naar school gaan soms nog een tranendal teweegbrengt.

Daarnaast lieten we nog een kleine andere groep in Busaana. Deze kinderen waren te ziek om mee te gaan.

Uiteindelijk gingen we met 337 kids en 20 begeleiders in 9 bussen naar Bugembe naar het Tjeko Fun Fair.



Tjeko is een Nederlandse Organisatie die een Ugandees kind de kans geeft om echt kind te zijn. Zo kunnen kinderen daar skelter rijden en fietsen. Ook zijn er springkussens, trampolines, skippyballen enz.

Toen we om 10 uur bij het Tjeko Fun Fair aankwamen werden we eerst naar een grote tent gebracht. Hier deden we jongens tegen de meisjes spelletjes.

Daarna was er een lerarencompetitie met stoelendans. In een groep van 8 deelnemers heb ik (Jennie) me als echte Nederlander niet laten kennen en heb het gewonnen. ☺ Daarna mochten de kids buiten van al het speelgoed gebruik maken. Wat was het heerlijk om al die blije gezichtjes te zien.

We willen de bedrijven Berg Toys , Kaars Koffie en Tjeko Fun Service heel erg bedanken voor de geweldige dag die hun ons gegeven hebben.

Primary 7

Afgelopen januari kwam de lang verwachte uitslag van de Primary 7, die hun examens al begin November 2018

hadden afgelegd. Wat zijn we trots op deze kanjers, die allemaal geslaagd zijn. De meeste kinderen in Primary 7 waren de leeftijd van 13 jaar (normale leeftijd voor de hoogste klas van de basisschool) al lang gepasseerd. Het grootste gedeelte van deze klas was tussen de 15 en 19 jaar oud.

Het is gelukt om een aantal kinderen uit arme gezinnen voor een klein bedrag op een vervolgschool te laten studeren. Eén moeder heeft kleding verkocht die we haar hebben gegeven. Hiervan kocht zij materialen en maakt nu met een geleende naaimachine spulletjes. Nu kunnen haar 2 dochters naar een vervolgschool. Hopelijk houdt ze haar Business draaiende.



Projecten n.a.v. bestuursbezoek 2018

Zoals in de Juli nieuwsbrief van 2018 werd gemeld zijn vorig jaar april een aantal bestuursleden van LUGA Care op bezoek geweest. Dit stellen Job en ik heel erg op prijs. Tijdens zo'n bezoek aan Busaana geeft het ons veel beter de mogelijkheid verantwoording te geven waaraan de hulp van LUGA Care is / wordt besteed, tegen welke zaken we aanlopen en welke we graag nu of in de toekomst hopen op te mogen pakken. Mooi om te kunnen delen welke zaken o.a. toen zijn besproken, gestart en inmiddels afgerond.

School terrein



Ons schoolterrein ligt aan het begin van een heuvel en had nogal wat niveaverschillen. Er moest een goed plan gemaakt worden om het schoolterrein opnieuw in te delen met verharde looppaden. Zoals u begrijpt is dan een bezoek van het bestuur ter plaatse meer dan welkom. Vanaf een tekening of foto is zoiets echt niet goed te communiceren. Tijdens het bezoek hebben we met elkaar een plan uitgewerkt en is er daarna keihard gewerkt met een geweldig resultaat !!

De looppaden zijn gemaakt zodat de kinderen niet meer met die enorme moddervoeten in de klas komen en het grasveld is aangeplant (inzaaien is hier onbetaalbaar). Zoals op de foto goed te zien is ziet het er echt prachtig uit.

Houthok en gereedschap ruimte

Ook is er een prachtig hout- en opslagblok naast de keuken gebouwd zodat het stookhout droog ligt en er tijdens de regenperiode goed gekookt kan worden. Hieraan vast zit een overkapping waar de koks (uit de zon) de grote afwas aan bakers, borden enz doen. Aan het security house bij de gate is ook een stukje aangebouwd waarin de gereedschappen van de school worden bewaard.

We willen bouwbedrijf Nap hartelijk bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt.



Bliksem afleiders

1 van de punten die verplicht zijn om in Uganda een geregistreerde school te kunnen worden is het hebben van bliksemafleiders. Hoewel vaak mooi weer kan het hier ook heel hard regenen en onweren. Helaas horen we nog weleens dat er door blikseminslag op een school kinderen zijn omgekomen. Heel fijn daarom dat in december de bliksem afleiders op de schoolgebouwen zijn geplaatst.

Madam Carol

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over onze geweldige kleuterjuf Carol. LUGA Care betaalde haar schoolgeld zodat ze in de vakanties de opleiding tot kleuterjuf kon gaan volgen. En Inmiddels kunnen we met trots zeggen dat ze geslaagd is.



Joëlle



Joëlle Bouw uit Lunteren kwam van mei t/m augustus bij ons in Uganda vrijwilligerswerk doen. Ze gaf Primary 1, 2 en 3 een uur per week dansles. Vooral Afrikaanse kinderen genieten heel erg van dansen dus het was één groot feest. Ook gaf ze kleine groepjes kinderen bijles met een leesachterstand. Je zag deze kids met stapjes vooruitgaan. Daarnaast hielp ze de leraren in de kleuterklassen met een spelletje of met schrijven. Doordat we samen een rooster hadden gemaakt wist ze precies wanneer wat te doen en was ze ons echt tot hulp.

Ook loopt soms een dag net even anders en moet er een zieke leerling met een boda (bromfiets) naar de kliniek worden gebracht. Hele zieke kinderen begeleid ik (Jennie) vaak. Maar nu nam Joëlle dit af en toe over zodat ik mijn andere werkzaamheden kon doen.

Als afscheidsmaaltijd hebben Joëlle en ik samen met de koks in de keuken gekookt. Wij maakten saus van tomaat, ui, groene paprika en specerijen. De koks kookten de rijst en hielpen ons met alles schillen. We hadden veel plezier !! Maar er was ook een miscommunicatie door het gebrekkige Engels van de al wat oudere koks. Joëlle had gevraagd of de koks het vuur uit wilden maken want de saus was klaar. Toen we na 10 minuten later gingen checken of het vuur daadwerkelijk uit was bleek het tegenovergestelde waar. De kokkin had het verkeerd begrepen en er extra hout ingestopt.....



Het vuur stond hoog en de saus borrelde bijna de pan uit. Ik probeerde in mijn beste Luganda uit te leggen dat het vuur uit moest. De letterlijke vertaling van wat ik zei maakte anderen weer hard aan het lachen want ik bleek te zeggen: „Haal die boom met vuur onder de pan vandaan.”

Gelukkig waren we toch nog op tijd en hebben we allemaal gesmuld van de maaltijd.

Joëlle heel erg bedankt voor de geweldige 3 maanden bij ons op school. We hebben van je genoten en hopen allemaal dat je nog een keer bij ons in Uganda terugkomt.

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de hulp, gebed en betrokkenheid bij de Little Angels School, de inwoners van de regio Busaana en het meeleven met ons gezin. Zonder die hulp en steun lukt het ons echt niet!