

Lunteren, November 2016

Beste donateurs en geïnteresseerden in Stichting LUGA Care,

Als u deze nieuwsbrief leest zijn Jennie en Yael weer in Nederland. Job komt in december en samen vertrekken ze in januari weer richting Busaana. Het is voor Jennie fijn weer even terug te zijn, contacten te onderhouden en even pas op de plaats te nemen. Er is veel gebeurd in Busaana, mooie momenten zoals de voortgang van de bouw en veel kinderen die gesponsord worden. Maar ook ingrijpende gebeurtenissen waarbij je vaak machteloos toekijkt. Het leed is vaak al geschied.

In deze brief leest u o.a. Jennie's verhalen.

### Update van de bouw:

#### **Latrine:**

De nieuwe latrine (ons toiletgebouw) die vorig jaar is gebouwd staat er florissant bij. Afgelopen zomer is vrijwilligster Amber Kooijman uit Ridderkerk samen met zus Merel haar project komen opvrolijken. Een groot aantal leerlingen hebben hen met veel plezier geholpen. Hand- en voetafdrukken van kinderen werden bomen, vlinders en vissen op de buitenkant van dit gebouw. Prachtig, de kinderen zijn er ook erg trots op !!



#### **Schoolgebouw:**

Aan het schoolgebouw voor de kleuters en groep 1 is in de afgelopen 4 maanden hard gewerkt. Op de foto rechts is te zien dat het dak erop zit, de ramen en deuren zijn geplaatst en het gebouw aan de buitenkant is aangesmeerd. De klaslokalen worden nu aan de binnenkant schilder- en sausklaar gemaakt. Als in februari 2017 het nieuwe schooljaar bij ons start, hopen we dat de kinderen het in gebruik kunnen nemen. Wat geweldig dat dit allemaal zo snel gerealiseerd kon worden. 2 jaar geleden gebruikten we een houten en een lemen gebouwtje in combinatie met het kerkje..... Wat zijn we dankbaar dat het zo voorspoedig gaat.



### Keuken:



Rabobank

Door de prachtige donatie van het Coöperatiefonds Rabobank Vallei en Rijn kan nu ook gelijk de keuken worden gerealiseerd. Op de achtergrond het houten “keukentje” (overdekte stookplaats) die nu nog wordt gebruikt. In de nieuwe keuken komt een energie zuinige oven met meerdere kookplekken.

*In de aankomende nieuwsbrieven stellen we graag steeds iemand voor die veel betekend voor Busaana, de Little Angels School en onze projecten.*

### Leraar Wilson:

De aftrap doe ik graag door onze leraar Olweyni Wilson voor te stellen. Hij is een onderwijzer **van het eerste uur** waar we altijd op kunnen rekenen. Enthousiast en vol overgave houdt hij zich bezig met de vakken Godsdienst en wiskunde voor de groepen primary 4 & 5. Ook stuurt hij de sportteams aan: atletiek (voor jongens en meisjes), voetbal (jongens) en netbal (meisjes). Een enthousiaste coach met goede resultaten zoals te lezen is in onze vorige nieuwsbrief. Wilson is erg gedreven en bij onze leerlingen van de bovenbouw de favoriete leraar. Dat hij in deze nieuwsbrief staat vind hij geweldig ☺. Iedereen krijgt de hartelijke groeten en hij wil u graag bedanken voor alle hulp.



*Helaas hebben we in de afgelopen paar maanden ook diep ingrijpende gebeurtenissen met onze schoolkinderen meegemaakt.*

**Nanzerena Sharifa:** Met Sharifa had ik een fijne band. Ze moest nog wel eens aangespoord worden om te drinken. Maar als ik het vroeg deed ze het wel altijd. Helaas kreeg zij Tetanus in de schoolvakantie en werd na een paar dagen opgenomen in een kleine kliniek. Na 5 dagen werden we hierover gebeld en zijn direct naar haar toe gegaan. Ik zal nooit vergeten wat ze tussen de pijn aanvallen tegen me zei: I finished my water madam Jennie..... Aan de familie hebben we onze steun toegezegd en hebben vloeibaar voedsel voor haar gehaald. Al snel werd ze doorgestuurd naar het kinderziekenhuis in Jinja. De situatie was zo kritiek dat we haar niet meer konden bezoeken. Toch blijf je hopen dat ze het zal redden. Helaas is ze een paar dagen later overleden.

We denken aan haar met een lach en een traan. De traan omdat ze niet meer bij ons is. De lach om de herinneringen die ze ons heeft gegeven: een geweldig leuk en lief meisje.



**Flavia:** Voor ons dit jaar een nieuw meisje op school uit P3.

Begin augustus wordt ze in de nacht ineens door haar vader naar buiten geduwd. In het donker wachtte ze op een wenk zodat ze weer binnen mocht komen. Dit gebeurde niet. Haar vader blokkeerde de deur en stak het huisje in brand. Flavia vertelde hoe ze geschreeuw hoorde en hoe het wegebde.

In de brand kwamen haar vader, moeder en 2 andere kinderen (3 jaar en een paar maanden oud) om het leven.

Ze is nu bij familie in een andere en voor ons onbekende plaats. De traumatische herinneringen zijn hier te zwaar.

We missen haar op school en kunnen zolang we niet weten waar ze is helaas geen steun geven. We hopen en bidden dat Flavia de kracht mag krijgen door te gaan met haar leventje.

**Negesa Amina:** Zij was een meisje uit de hoogste kleutergroep.

Ze was niet echt een trouwe leerling wat op die leeftijd vaker voorkomt. Maar na wat langer weg te zijn gebleven gingen we polshoogte nemen. Tot onze grote schrik was Amina overleden. De familie had dit stil gehouden omdat de oorzaak volgens hen hekserij was. De symptomen die ons verteld werden leken erg veel op Bilharzia (een wormziekte) waar medicatie voor te krijgen is. Ze werd 6 jaar. Wat sta je in deze schrijnende gevallen machteloos toe te kijken.

### Tandartsbezoek:



Al een paar jaar mogen we met onze kinderen naar de tandartsen van Stichting HUG uit Nederland tijdens hun jaarlijks project in Uganda. Omdat we nu door de nieuwbouw een goed gebouw en veilige omgeving hebben kwamen zij vrijdags zelf naar Busaana voor poetsinstructie en inventarisatie. Alle kinderen hebben die dag ook een nieuwe tandenborstel en tandpasta gekregen !! Heel spannend bleef het voor de kinderen waarbij 's maandags op de behandeldag iets moest gebeuren. Er zijn maar liefst 99 patiënten geholpen !! De tandartsen hadden hun handen vol aan deze klus... maar iedereen was maar wat blij toen ze van hun pijn verlost waren.

### Sponsorkinderen:

Zoals u misschien weet is er vanaf dit jaar een kind sponsorprogramma door Stichting LUGA Care gestart om scholing juist ook voor de allerarmsten mogelijk te maken. Al ruim 50 kinderen hebben zo een sponsor mogen krijgen. Hartelijk dank hiervoor!! **Voor € 10,- per maand kan een kind gesponsord worden.** Zoals u uit onze nieuwsbrieven met verhalen uit het veld kunt lezen betekent onderwijs en de wetenschap dat iemand om je geeft heel veel voor hen. **We hebben nog veel kinderen die een sponsor zoeken.**

**Wilt u mij helpen om naar school te kunnen gaan?**

Naam: Mwima Nyansio  
 Geslacht: Jongen  
 Geboortedatum: 27-06-2004  
 Woonplaats: Busaana  
 Ouders: Beide ouders leven nog  
 Broertjes/ zusjes: 8  
 Als ik groot ben wil ik: Leraar worden

**Korte omschrijving:**  
 Mwima is een vrolijke jongen uit een typisch traditioneel gezin in Busaana. Door de grote omvang van het gezin hebben zijn ouders niet voldoende geld om alle kinderen naar school te laten gaan. Toch willen wij hem graag een kans bieden, helpt u mee?

Voor een bedrag van € 10,- per maand kunt u er al voor zorgen dat ook dit kind een toekomst wordt geboden. Stichting LUGA Care kan hiernaar voorzien in onderwijs, schooluniform, lesmaterialen en overige kleine ondersteuning.



In Busaana wonen diverse gezinnen die vanuit alle hoeken van Uganda naar ons dorp zijn gekomen. Door o.a. verbouw van gewassen of visvangst hopen zij een nieuw en beter bestaan op te bouwen. Maar daar is natuurlijk geld voor nodig dat er veelal niet is. Deze gezinnen zijn dan ook te arm om schoolgeld te kunnen betalen.

### U kunt het verschil maken!

Uw sponsorkind krijgt door uw hulp onderwijs, voorlichting op gebied van hygiëne & voeding en schoolbenodigdheden die o.a. bestaan uit: Schoenen, schooluniform (in Uganda verplicht), lesmiddelen etc. 2 maaltijden per dag en zo nodig medische zorg.

Ook streeft Jennie ernaar 1x per jaar het gezin te bezoeken.

Meer info vindt u op onze site [www.lugacare.com](http://www.lugacare.com).

**Heeft u interesse of wilt u meer weten over deze kind sponsoring?**

Mail naar: [tvdlagemaat@solcon.nl](mailto:tvdlagemaat@solcon.nl)

