

Lunteren, Juli 2016

Beste donateurs en geïnteresseerden in Stichting LUGA Care,

We kunnen opnieuw een nieuwsbrief uitgeven waarin deze keer veel door Jennie is geschreven. Hoogtepunt in januari 2016 was wel de geboorte van dochter Yael. Ook de geslaagde en goed bezochte ontmoetingsavond in Lunteren, waar Jennie helder uitleg heeft gegeven over het nieuw gestarte kindsponsor programma. En natuurlijk de voortgang en afronding van fase 1 en start van de nieuwbouw (fase2+3) van 4 klaslokalen en de keuken. Blij en dankbaar zijn we als Stichting LUGA Care voor uw betrokkenheid en meeleven, financiële steun, gebed en hulp in welke vorm dan ook. Hierdoor is er veel mogelijk, zie verder in deze brief of kijk regelmatig eens op de website www.lugacare.com

Baby YAEL:



*In de moederschoot geweven
tot een wonder van bestaan
bracht God je in ons leven
dankbaar noemen we je naam*

*Mukama w'ebazibwe
Yael okujja mu
bulamu kw'affe*



Op 4 januari 2016 werd onze dochter Yael Emmanuela in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht geboren. Wat is ze mooi, lief en wat zijn we trots en dankbaar dat het na de nodige zorgen allemaal goed is gegaan. Helaas kon Job er maar kort van genieten (Yael kwam 15 dagen overtijd) en op 22 januari vloog hij weer terug naar Uganda.

Ontmoetingsavond:

Woensdag 23 maart werd er een ontmoetingsavond georganiseerd met Jennie & Yael en tevens afscheid voor hun vertrek op 28 maart naar Uganda. Een verrassend grote opkomst (hartelijk dank voor al uw gewaardeerde interesse en meeleven !!) Jennie gaf een presentatie over de voortgang van de school en verdere werkzaamheden in Afrika.

Ook werd het kindsponsorprogramma helder uitgelegd (*zie verderop in deze nieuwsbrief*) en was er uitgebreid de gelegenheid voor het stellen van vragen. Dit resulteerde in de stand van 44 gesponsorde kinderen. Een geweldig resultaat!



Aankomst Uganda:

Op 28 maart vlogen Yael en ik (Jennie) terug naar Uganda. Op Schiphol werden we uitermate goed geholpen door de KLM: we werden helemaal naar het vliegtuig gebracht. In het vliegtuig bleek een volgende meevaller: Het zat lang niet vol en dus hadden we drie stoelen voor ons tweetjes en kreeg Yael een reiswiegje.

Na een reis van iets meer dan 10 uur kwamen we in Uganda aan. Op het vliegveld stond Job samen met zijn moeder, broertje en zijn beste vriend ons op te wachten. Wat was het een geweldig weerzien. Voor Yael was het wel een periode van stevig wennen aan de overgang van ons koude kikkerlandje naar de warmte... Ook was ineens iedereen donker. De Maxi-Cosi in de auto werd een draagzak achter op de brommer. Geen opa & oma meer die je iedere ochtend begroeten...



De eerste dag op de Little Angels school was een ware shock voor Yael. Zoveel kinderen die allemaal aan haar wilden zitten, om haar heen stonden te springen en te schreeuwen om allemaal maar een glimpje aandacht van haar te krijgen. Ondertussen gaat het goed en is ze gewend aan het leven hier. Ze gaat iedere dag mee naar school en heeft hier een eigen tentje waarin ze kan spelen en slapen.

Klaslokalen gereed!!

In februari 2016 was het dan zover: de 1^e lessen werden gegeven in de prachtige nieuwe lokalen voor de groepen P2 tot P7. Wat is het heerlijk voor de kinderen om in alle rust en ruimte les te krijgen. Niet meer afgeleid te worden door de zangkunsten van de andere klassen of door sportende medeleerlingen. Ook kan er nu met regen les gegeven worden omdat er een echt plafond is gemaakt. In de oude situatie was dit lastig omdat de regen tegen de golfplaten aan kletterde, waardoor er door de onderwijzer(es) niet boven uit te schreeuwen viel. Wachten dus tot de bui over was gewaaid (en dat wachten verliep natuurlijk niet echt rustig ☺). Ook kwamen met regen de klassen die buiten les hadden natuurlijk naar binnen gestormd waardoor het in de kerk een drukte van jewelste was.



Nieuwbouw 4 klaslokalen + keuken:

Voor de kleuterklassen (baby, middle en top) en voor P1 is er inmiddels gestart met de bouw van klaslokalen. Als alles volgens planning verloopt hopen we dat eind 2016 – begin 2017 alles klaar is !! Hier zijn we erg dankbaar voor. Bouwen op een “bevolkt” schoolterrein maakt het er niet veiliger op voor de kinderen. In de volgende nieuwsbrief willen we hier graag uitgebreid op in gaan. Fantastisch alvast te mogen melden dat er een sponsor is gekomen die de keukenbouw mogelijk maakt. De vooruitgang van de bouw is weer te volgen via de website: www.lugacare.com onder het kopje nieuws.

Kindsporsoring:



Veel van onze kinderen komen uit arme gezinnen vanuit het noorden of oosten van Uganda. Hun ouders zijn op zoek gegaan naar een beter en veelal veiliger leven en kozen ervoor om dicht bij de stad Jinja te wonen. Maar daar is het leven stukken duurder waardoor ze terecht komen in Busaana en omgeving. Veel van deze families leven nog met de nodige trauma's, geen werk en dus onvoldoende inkomen voor levensonderhoud van het gezin.

De kinderen willen wel heel graag naar school en dromen over een goede toekomst. Maar daar is in de familie geen geld voor. MET UW HULP IS DIT MOGELIJK!!



Voor € 10,-- per maand kunt u een kansarm kind sponsoren

Geïnteresseerd in meer informatie ? Bezoek onze website of neem geheel vrijblijvend contact op met Brandine van de Lagemaat - telefoonnummer 06-51648622

- Wat krijgt uw kind:**
- * Betaling van het schoolgeld incl. schooluniform en schoenen
 - * 2 maaltijden per dag: pap en maispap (posho) met bruine bonen
- Wat krijgt u terug:**
- * Jaarlijks een digitale foto, brief of tekening en een update hoe het gaat

Misschien denkt u: **En wat nou als mijn sponsorkind medische hulp nodig heeft?**

Een terechte vraag natuurlijk, maar deze kosten worden voor alle hulpbehoevende kinderen en inwoners in Busaana waar nodig uit de algemene middelen van Stichting LUGA Care betaald. Kosten (afhankelijk van de klachten) zijn overigens door goede contacten van Job en Jennie met een buitenlandse non-profit organisatie met eigen kliniek (afstand circa 30 km vanaf Busaana) tot op heden goed in de hand te houden.

Schooluniform:

In Uganda zijn alle leerlingen op school verplicht een uniform te dragen en daarnaast ook een sportuniform te hebben.

Ons nieuwe uniform voor jongens: donkerrode (cherry) broek en een gele (safron) blouse. Voor de meisjes: een donkerrood kleurige jurk (cherry) met een gele blouse eronder. De kleuren zoals ons nieuwe schoolgebouw!

De kinderen die geen sponsor hebben moeten deze spullen zelf aanschaffen. We geven de ouders ruim de kans om een nieuw uniform aan te schaffen met daarbij hopelijk ook in de toekomst de verplichte schoenen en sokken.



Sportdagen:

In april werden de voorrondes gehouden voor de atletiekwedstrijden met alle dorpen uit de omgeving. De selectie is streng want winnen geeft aanzien... Super trots waren we op onze kanjers die in de 1^{ste} ronde de 2^{de} prijs in de wacht sleepten. Vol gejuich, dans en gezang gingen de kinderen terug naar school. Toch weer zo'n 10 km lopen naar Busaana !!



3 dagen later was de volgende ronde waarin ze het opnamen tegen 5 andere zones (gebieden). Na dit gewonnen te hebben maakten 13 kinderen van onze school zich op voor het district I kampioenschap.

Resultaat: de 1^e prijs waar een prachtige beker voor werd uitgereikt. In Mei ging de selectie voor de sportwedstrijden op nationaal niveau naar Masindi. Na 1 week hard trainen wordt dan het uiteindelijke team bekend gemaakt: Olooka (jongen van onze school) ging door voor hardlopen, verspringen, discus en speerwerpen. Hij werd 1^e en 3^e wat een geweldige prestatie is !!

Resultaten examen Primary 7:

In november 2015 hebben de kinderen van P7 hun eindexamen gedaan. Ze waren behoorlijk nerveus maar na maanden wachten kwam voor de meeste kinderen goed nieuws. Helaas hebben 4 kinderen het niet in de eerste keer gehaald. 2 echte doorzetters gaan opnieuw P7 doen in de hoop dat ze het deze keer wel halen. Geweldig zo'n instelling om te investeren in je toekomst. Prachtig dat de andere 15 leerlingen hun examen gehaald hebben. Een echte grote stap vooruit!!

Huisbezoeken:

Ieder jaar worden alle schoolkinderen thuis bezocht. Een intensieve maar interessante klus.

Je neemt een kijkje in hun eigen leven: dan begrijp je dat een kind bijvoorbeeld moe op school zit omdat het thuis hard moet werken en er nauwelijks te eten is.

Veel kinderen wonen bij oma & opa. Dan horen we de verhalen dat de ouders hun kinderen hebben achtergelaten en dat ze soms al jaren niks van hen hebben gehoord. Ze doen vaak hun best om voor de kleinkinderen te zorgen maar door hun leeftijd, gezondheid en vaak meerdere kleinkinderen is dit (te)zwaar.



Dit keer duren de huisbezoeken langer want Yael gaat ook mee op pad. De gezinnen vinden het wel een hele eer, maar hierdoor is het wel tijdrovender omdat de hele buurt komt kijken en op z'n Afrikaans maar blijft praten..... ☺

Inmiddels is de school gegroeid naar 409 kinderen.

(geweldig hè?). We zijn hier erg blij en dankbaar voor. Een bevestiging dat er heel veel behoefte aan is. Om hen ieder jaar alleen door ons te blijven bezoeken is praktisch niet meer haalbaar. Hier hebben we hulp van anderen voor nodig. Yael vindt het gelukkig tot nu toe erg leuk en kijkt nieuwsgierig om zich heen. En als ze je herkent krijg je een glimlach van oor tot oor.....